

Bikkel Bulletin



COLOFON

uitgave van Stichting Goed Bezig in Groningen
www.stichtinggoedbezig.nl | agnes@stichtinggoedbezig.nl
redactie Agnes & Erwin | vormgeving StudioSpijker

nummer 10 . februari 2017

Gek jaar was het, 2016. Wij zijn blij dat de 6 nu een 7 is. Dat wil niet zeggen dat het een slecht jaar was. We hadden verschillende mooie mijlpalen en successen. De belangrijkste daarvan was: we bestonden vijf jaar! Ons eerste lustrum. Nu zijn we niet zo goed in het vieren van successen (op die cursus zitten we nog...), dus het is ongemerkt voorbij gegaan. Ter compensatie voor iedereen die op een feestje had gehoopt: hier is ons tiende Bikkel Bulletin (ook een lustrum!), weer boordevol nieuws en inspiratie, terug en vooruit.



Groei bij DUO/Belastingdienst

In de rijwielstalling bij DUO en Belastingdienst knappen we uit ons jasje. Er komen steeds meer fietsen in de stalling, we krijgen meer en moeilijkere reparaties en de verwachting is dat deze trend de komende jaren doorzet. De zuidelijke ringweg gaat op de schop, het gebied wordt met de auto lastig bereikbaar. Dat betekent meer mensen op de fiets. Om daar klaar

voor te zijn, gaan we verbouwen en krijgen we meer ruimte. Ook ons team groeit. Weit is in dienst gekomen. Samen met Ronald, Frank en Roy zorgt hij ervoor dat de stalling schoon en netjes blijft en dat fietsen gerepareerd en onderhouden worden. Danny, Steven en leermeester Olaf ondersteunen hen en begeleiden dit paradepaardje.

Nieuwe koers

Zo'n lustrum zet wel aan tot denken. Waar komen we vandaan, wat is er onderweg allemaal veranderd en zitten we nog wel op de goede weg? Hoe zorgen we ervoor dat we over vijf jaar nog bestaan zodat we dan wél een groot feest kunnen vieren? En waar willen we naartoe? Waar brengt onze eigenwijsheid ons, waar zit onze kracht, de kracht van het team, en wat kunnen we niet zo goed? We realiseerden ons dat we na vijf jaar keihard werken en ondernemen zelf waarschijnlijk niet al te blanco meer konden kijken. Koker, tunnelvisie, dat soort dingen, je krijgt het toch. Dus vroegen we tien wijze mensen uit ons netwerk om met ons mee te denken over de toekomst. Dat leverde veel moois op. We hebben besloten onze koers te veranderen.

Meer focus op onze core business: fietsen, met winkels, onderhoud en reparatie, stallingen, mobiele rijwiel-service. Daar voegen we servicewerk aan toe voor bedrijven, die we gaan ontzorgen in de (fiets)mobilititeit van hun medewerkers of klanten en hun spullen (koerierswerk). De klussen die we nu al doen voor DUO, Belastingdienst, The Student Hotel, De Haan advocaten, Alfacollege en IKEA passen daar naadloos in. Dat zijn ook precies de klussen waar wij en onze mannen blij van worden. Daarnaast bieden we twee prachtige producten aan: Empowerhouse, voor o.a. gemeenten en De Leuke School. Een nieuwe website die dit allemaal laat zien, staat in de steigers.



In ons vorige Bikkel Bulletin meldden we het al: van de VINCI Foundation, het fonds van multinational VINCI, kregen we een mooi bedrag om een start te maken met de ontwikkeling van De Leuke School. Tien lessen zijn er al gemaakt: we hebben gebrainstormd, lesonderdelen bedacht, lessen samengesteld, proefgedraaid en nu kunnen we ermee de boer op. Diverse (praktijk)scholen en instanties hebben

al interesse getoond. Ondertussen vertaalt afstudeerder Nico (van de RuG) de lessen voor het basisonderwijs. We gaan binnenkort een pilot draaien met leerlingen vanaf 10/12 jaar.

Interesse voor onze doorzetles, kiesles, stressles, eigenbaasles, goedgenoegles, geldles, lachles, of andere les? Neem contact met ons op voor meer informatie!

Ons team nu

Ons team heeft de afgelopen maanden versterking gekregen van een aantal toppers. Max en Richard, oud Werkpro-ers, werken mee in onze fietsenwerkplaatsen en brengen daar veel vaktechnische kennis in. Vanuit de Vrijwilligerscentrale kwam ex-ondernemer Lammert erbij en vanuit lederz werkbegeleider Herman. Zij zijn begonnen als chauffeurs maar doen ondertussen al veel meer.

En Jannie! Jannie is geweldig. Zoekt alles uit wat je uitgezocht wilt hebben, van de prijs van de kaas tot het gas en licht. Ze regelt, ze factureert, ze administreert. En dat met een tomeloze

energie en inzet. **We love Jannie!**

Sportcoaches Roel en Sebastiaan hebben een enorme groei doorgemaakt de afgelopen maanden. Mede dankzij een gunning vanuit de gemeente Groningen. Het ene na het andere bezwete en strak afgetrainde lijf struint door ons pand. Heel inspirerend ☺.

Gelukkig zijn Frans, Steven, Olaf, Danny, Johan, Jan, Mark en Harm er ook nog steeds (al 4 tot 5 jaren).

foto: Mariëlle Gebben



Klussen

Steeds meer bedrijven en organisaties weten ons te vinden voor het doen van klussen. In 2016 deden en in 2017 doen we onder meer dit:

VVN weer geholpen

We hielpen Veilig Verkeer Nederland weer met de jaarlijkse Verlichtingsactie. Twee weken lang stond er een actie-team op een fietspad ergens in stad of provincie. Fietsers zonder verlichting spraken we aan en gaven we gratis lampjes. Ook deden we kleine reparaties.

The Student Hotel

Vorig jaar opende The Student Hotel een nieuwe vestiging in Groningen. Het hotel heeft 325 Union fietsen voor bewoners en bezoekers. Wij zijn gevraagd om die te onderhouden en te repareren. Natuurlijk zeiden wij 'ja'! (Onze leenfietsen zijn ook van Union.)

Kinderfietsenactie Armoedebestrijding

Een fiets hebben is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Groningen leeft 1 op de 5 (!) kinderen onder de armoedegrens. Er is dan vaak geen geld voor een fiets. Terwijl een fiets juist zo belangrijk is, om naar school te gaan, naar het sportveld, naar de stad, naar je vriendjes. Om mee te kunnen doen dus. Het Minimaloket van de gemeente

Groningen stelt fietsen ter beschikking voor deze kinderen. De actie heet Fix een Fiets. In onze vestigingen in Lewenborg, de Oosterparkwijk, Vinkhuizen, Helpman en Haren kunnen kinderen een fiets die door ons is opgeknapt ophalen.

Wil je een fiets doneren voor dit project? Kijk dan op veenbrand.nl/evenementen/doneer-een-kinderfiets/ of breng hem gewoon bij ons!

Alfacollege

Er sjezen heel wat medewerkers van het Alfacollege heen en weer tussen de vier locaties in de stad. Dienstfietsen blijven dan soms op de ene locatie staan, terwijl ze later weer op een andere locatie nodig zijn. Wij halen ze op en zetten ze weer op de juiste plek neer.

De Haan advocaten

Ook tussen de acht vestigingen van De Haan advocaten gaat heel wat heen en weer. Geen fietsen, wel post. Wij koerieren en zorgen er zo voor dat alles op tijd bij de juiste persoon terecht komt.

IKEA

Als je geen auto hebt en iets groots koopt bij IKEA, is het hartstikke fijn dat je daar een bakfiets kunt huren. Maar dan moet die het natuurlijk wel doen. IKEA heeft ons gevraagd om het bakfietsenpark te onderhouden en wanneer nodig te repareren.



Nieuwe vestigingen

In 2016 hebben we drie nieuwe Bikkels & Bikesvestigingen geopend. Op de Oliemuldersweg 97 in de Oosterparkwijk openden we er een in januari, dus een jaar geleden. We zijn ontzettend trots op deze supernette winkel, die helemaal gerund wordt door Johan en Jan. Ze weten veel van fietsen, maar ook van scooters en daardoor trekt deze winkel inmiddels veel scooterklanten die een reparatie willen laten doen.

In ons pand aan de Travertijnstraat 6 in Vinkhuizen is Boelie's Fietsen van start gegaan. We werken al een tijdje met Boelie samen en vinden het heel leuk dat hij nu in ons pand een eigen toko heeft. www.boeliesfietsen.nl.

In Haren hebben we een locatie



geopend samen met Zorgboerderij De Mikkellhorst. Onze werkbegeleiders Danny en Frank zijn daar twee dagen per week aan het werk samen met een aantal deelnemers. Het groeit en er is nog plek! In 2017 willen we samen doorgroeien naar een nieuw pand.

Ook ons oude vertrouwde pand aan Lichtboei voelt weer een beetje nieuw. We hebben een kantine afgetimmerd en verwarming geplaatst. Het is nu nog gezelliger aan de eettafel en, heeel fijn: het is er lekker warm ☺.

Martin en Erik hebben ons erbij geholpen. Ook handige mannen nodig? Check: klusbedrijf-mh.nl en erikeggensmontage.nl.



Lekker hapje

Oh wat was het fijn en oh wat duurde het kort... De dames van Selenggara met hun Indonesische snacks parkeerden hun kar elke woensdag, vrijdag en zaterdag bij ons op het terrein. Heel de Lichtboeiflat en omstreken kwam smullen. Maar nu zijn ze weg, ze kregen een nóg mooiere plek aangeboden: bij de AH aan de Rijksweg. We snappen het wel, we zijn niet boos, we zijn alleen verdrietig. En hongerig.



www.selenggara.nl

Kill your darlings

Soms moet je ook afscheid nemen. Ons autoproject Bikkels & Boides was vanaf het begin een zorgenkindje. Het lukte maar niet om goede partners te vinden, hoe veelbelovend nieuwe samenwerkingen ook elke keer weer leken bij de start. Het is een gekke wereld, de autobusiness. We hebben er alles aan gedaan, maar vinden het nu wel genoeg. Voor wie interesse heeft: de inboedel is te koop! En het pand te huur.

foto: autoliefhebber.com



GOED BEZIG!
STICHTING